

Welke ster imponeert ons ?



Kerstspecial

2016

**Parochie St. Barnabas
Haastrecht**

&

**Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven**

Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee ☎ 0182-382455
✉ vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
✉ info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL44 RABO 0118 5024 17	t.n.v. R.K. Kerk
Misintenties e.d.	NL71 RABO 0361 4102 04	H. Barnabas
Restauratiefonds	NL10 RABO 0191 9790 74	Haastrecht

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
☎ 0182-382455
✉ info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL79 INGB 0001 4600 00	t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.	NL10 INGB 0000 1138 15	H. Bartholomeus
Glas-in-lood	NL97 RABO 0305 4888 48	Schoonhoven

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Mimpfen
Sporstraat 51
2871 TV Schoonhoven
tel: 0182-384090

Welke ster imponeert ons

Kerstmis is voorbereid.

Het joodse volk verwachtte een Messias. Zij keken uit naar verlossing en bevrijding. Deze kwam anders dan gedacht, niet met macht en heerlijkheid, maar in een mens met alle menselijke zwakheid en onmacht. Zo hebben ze niet kunnen geloven in Jezus. En wij?

Ook andere mensen hebben een aankondiging gehad. De drie wijzen zagen ruim van tevoren een bijzondere ster aan het firmament. Zij zijn op weg gegaan. Ze volgden de ster. Hoe wonderlijk?
Zouden wij op weg gaan?

Eenmaal in het heilig Land volgden ze niet meer deze ster, maar hun eigen gedachten. Ze lieten zich leiden door allerlei uiterlijkheden. De koning zal wel geboren worden in de stad Jeruzalem. Daar gingen ze dus naar toe. Ze vonden de Koning evenwel niet. Waar kunnen wij God vinden?

De ster bleef evenwel schijnen en eenmaal duidelijk dat ze zich vergist hadden, zagen ze de ster weer. Deze heeft hen naar Bethlehem gebracht. Ze vonden het kindje en knielden er voor neer. Het vervulde hen met blijdschap.

Er gebeurt veel in onze wereld. Van alles vraagt onze aandacht. Het zijn als sterren aan het firmament en ze schreeuwen om aandacht. Dit moet je doen. Dat moet je doen. Dit maakt je gelukkig; deze weg moet je gaan; dit geeft vrede. Is het allemaal waar? Veel mensen zijn ook teleurgesteld of gedesoriënteerd. Hoe moeilijk kan het leven worden.

Door welk licht laten wij ons leiden. Er komt veel op ons af. Christus noemt zich het Licht van de wereld. De kerk, die wil ons naar Christus leiden. Laten we ons leiden door de kerk of zijn er andere sterren aan het firmament, die we mooier vinden. Waar gaan we achteraan?

God laat zich vinden in deze wereld, maar hoe moeilijk kan het zijn Hem te vinden. Met geloof en een goede onderscheiding kunnen we op weg gaan, ook in 2017. Dan wordt het weer een bijzonder jaar, met alles wat kan gebeuren. Laten we kijken en luisteren en geloven. Dan komen we ook 2017 goed door.



Vieringen in Haastrecht



Kerstmis

Zaterdag 24 dec. Kerstavond:	20.00 uur	Nachtmis m.m.v. Caecilia
Zondag 25 dec. 1 ^e Kerstdag:	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Inbetween
Maandag 26 dec. 2 ^e Kerstdag:	11.00 uur	Eucharistieviering met Barnabaskoorleden

Oud en Nieuw

Zaterdag 31 december	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor
Zondag 1 januari	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Inbetween

Driekoningen

Zaterdag 7 januari.	19.00 uur	Eucharistieviering
Zondag 8 januari	11.00 uur	Eucharistieviering met Barnabaskoorleden



Vieringen in Schoonhoven



Kerstmis

Zaterdag 24 dec. Kerstavond:	19.00 uur kerstspel "Alle kinderen gaan naar de stal"
	22.00 uur Nachtmis m.m.v. Sursum Corda
Zondag 25 dec. 1 ^{ste} Kerstdag	9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda
Maandag 26 dec. 2 ^{de} Kerstdag	9.30 uur Eucharistieviering met samenzang

Oud en Nieuw

Zaterdag 31 december	17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 1 januari	9.30 uur Eucharistieviering met samenzang

Driekoningen

Zaterdag 7 januari	17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 8 januari	9.30 uur Eucharistieviering met samenzang



De vrijwilliger in de Kersttijd

De vele vrijwilligers van onze parochies zorgen er voor, dat iedereen van harte welkom is om samen Kerstmis te vieren, en natuurlijk ook rond de jaarwisseling en daarna. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de inzet van de vrijwilligers in de liturgie, de koren, de kopieerders, de bezorgers van de kerstspeciaal etc.. De kerststal wordt neergezet, de kerk wordt schoongemaakt, de versieringen en bloemen krijgen hun plaats, de mooiste kandelaars worden gepoetst en neergezet, de kaarsen branden.....wat een inzet om u / jou van harte thuis te laten voelen om zo de nabijheid van God te kunnen ervaren. Laten we deze inzet voor God en voor elkaar betekenis blijven geven in 2017. U/jij kunt heel concreet van betekenis zijn door u als vrijwilliger in te zetten. Zit er bij de goede voornemens een heel klein beetje ruimte voor een bijdrage aan de parochiegemeenschap? Wat is de parochie u/je waard? Dan gaan de gedachten ook uit naar de jaarlijks actie Kerkbalans. Dat we samen kerk kunnen zijn ook in 2017.



Bisdom Rotterdam organiseert bedevaart naar Rome

In het kader van het 60-jubileum van ons bisdom wordt er een bedevaart naar Rome georganiseerd in de herfstvakantie 2017.

De bedevaart heeft als doelstelling om de band met de Wereldkerk te verstevigen én het versterken van de onderlinge band als pelgrims. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Er zullen twee reisopties zijn: een 11-daagse bedevaart per touringcar (12-22 oktober) en een 8-daagse bedevaart vliegreis (14-21 oktober). Het programma en de prijzen worden in januari bekend gemaakt.

Een gezegend jaar toegewenst!

Dat het Koningkind geboren mag worden in u,
en u mag sterken in de moeilijkheden.

Dat Hij mag herstellen wat is stukgegaan
en weer vat laat krijgen op wat u is ontglipt.

Dat Hij vreugde laat opbloeien in al uw relaties
en een diepe vrede mag geven in uw hart.



Zalig Kerstmis
Zalig Nieuwjaar

Met (klein)kinderen Kerst vieren:

Kerstavond "Alle kinderen gaan naar de stal"



Op **Kerstavond 24 december om 19.00 uur** wordt in de Bartholomeusparochie te Schoonhoven (Wal 63) het aloude verhaal van de geboorte van het kindje Jezus verteld en door kinderen uitgebeeld. Kinderen zijn met lantaarntjes op weg naar de stal. Allemaal zijn ze welkom, ook al is er nog wat goed te maken.

Iedereen is welkom zoals hij of zij is. Het bijzondere nieuws van Gods liefde is voor iedereen, jong en oud.

Er zullen veel bekende kerstliederen worden gezongen, zodat iedereen kan meezingen. U bent van harte welkom!

Driekoningen



De Drie Koningen zijn op weg naar Bethlehem.

Vrijdagavond 6 januari komen zij langs in Schoonhoven, in 'De Overkant' (Wal 34) om 19.30 uur. Alle kinderen zijn met hun (groot)ouders van harte uitgenodigd. Kom jij / komt u ook?

Internationale week van gebed: 18-25 januari

De kerk zijn geroepen tot eenheid. God wil het ons geven.

In **Haastrecht** organiseert het Hapis op donderdag 19 januari een gezamenlijke maaltijd "**Samen aan tafel**" Het wordt gehouden in de Hervormde kerk en begint om 18.30 uur.

We zijn uitgenodigd om allemaal zelf iets mee te nemen en zo met elkaar te delen.

Voor drinken wordt gezorgd. We gaan aan tafel met elkaar in gesprek en sluiten af met een gebedsviering.

In **Schoonhoven** zijn er, van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari, gebedsavonden in de verschillende kerken.

Er zal ook een ontmoetingsavond zijn.



**De vrede van dat Kind
de eenvoud van die stal
de eerbied van die herders
we bidden dat God dit u mag geven.**

**De wijsheid van de wijzen
't geloof dat Maria leidde
Jozef z'n geduld
dat God ook u hiermee vervult.**

**Kracht om te strijden
aanvaarden wat niet is te vermijden
hoop die je krijgt als je kijkt naar dat Kind
wij bidden dat u dit alles in Jezus vindt.**

**Zo wensen wij u een Zalig Kerstmis toe,
met deze gaven voor 2017.**