



Laten we gaan
om te zien
wat ons is aangekondigd.

met dank aan de "zusters van Maria Stella Matutina" uit Dordrecht

Kerstspecial

2017

**Parochie St. Barnabas
Haastrecht**

**& Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven**

en zij haastten zich
en vonden Maria en Jozef
en het Kind dat in de kribbe lag.

Jezus Christus - God en mens

Als Hij niet echt mens was, wie lag dan in de kribbe?

Als Hij geen God was, wie werd dan aanbeden door de herders?

Als Hij geen mens was, wie werd dan in doeken gewikkeld?

Als Hij geen God was, voor wie snelde de ster aan de hemel
en brachten de wijzen geschenken?

Als Hij geen mens was, wie sliep dan in de boot?

Als Hij geen God was, wie legde dan aan wind en water
zijn wil op?

Als Hij geen mens was,

wiens handen en voeten werden dan vastgespijkerd?

Als Hij geen God was, wie zei dan tot de moordenaar aan
zijn rechterhand: Heden nog zul je met Me zijn in het paradijs?

Jezus Christus is waarlijk mens en waarlijk God!

HOE KUNNEN WE KERSTMIS VIEREN

Hoe kunnen de herders ervan weten, als niemand het hen vertelt. Er zijn engelen, boden, die het verkondigen. Zo gaan ze op weg. Vol spanning en verwachting. Ze zijn er al vol van.

Ook de wijzen gaan op weg. Zij hebben een bijzondere ster aan de hemel gezien. Er is een belangrijke koning geboren. Zij zijn vol verwachting op weg gegaan. Dat vervult hen al.

De tijd van de advent is voor ons een tijd om uit te zien naar God. Nu wordt het Kerstmis. God is gekomen in Christus. Hij wil steeds weer komen in ons leven en Hij zal ook eens komen. De tijd van verwachting en uitzien blijft. Dat mag ons steeds vervullen.

Er zijn veel zaken die ons al kunnen vervullen, alvorens ze vervuld zijn. Een zwangerschap is echt uitzien naar de geboorte van het kind, als een blijde verwachting. Wie kan wachten voordat men gaat trouwen, heeft ook een groot uitzien. Verlangens kunnen je leven dragen.

De wereld waarin we leven wil ons ook vullen.
Wat vraagt onze aandacht en wat leidt ons af?
Welke lichten zijn er en welke dwaallichten?
Wie wijst ons welke weg?

Velen gaan met kerstmis naar de kerk. Wat zullen we horen en zien en wat nemen we mee. Is er een verlangen om Kerstmis te vieren?

De herders en de wijzen waren vervuld van vreugde en zij gingen anders naar huis. Hun leven was echt veranderd. Kan dat voor ons ook zo zijn? Kom dan en luister en zie. God wil en kan je leven vervullen met zijn liefde. Ons leven krijgt een andere dimensie en een andere richting.

Zalig Kerstmis

Pastoor van der Mee

Vieringen in Haastrecht



Zaterdag 23 en zondagmorgen 24 december
vieren we de 4^{de} zondag van de advent

Kerstmis

Zondag 24 dec. Kerstavond:	20.00 uur	Nachtmis m.m.v. Inbetween
Maandag 25 dec. 1 ^{ste} Kerstdag:	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor
Dinsdag 26 dec. 2 ^{de} Kerstdag:	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. leden van het Barnabaskoor



Rond Oud en Nieuw

Zaterdag 30 december	19.00 uur	Eucharistieviering Feest van de heilige Familie
Zondag 31 december	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Inbetween
Maandag 1 januari	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor

Driekoningen

Zaterdag 6 januari	19.00 uur	Eucharistieviering
Zondag 7 januari	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. leden van het Barnabaskoor



Vieringen in Schoonhoven

Zaterdag 23 en zondagmorgen 24 december
vieren we de 4^{de} zondag van de advent



Kerstmis

Zondag 24 dec. Kerstavond:	19.00 uur	Kerstspel "De verdwaalde ster"
	22.00 uur	Nachtmis m.m.v. Sursum Corda
Maandag 25 dec. 1 ^{ste} Kerstdag:	9.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda
Dinsdag 26 dec. 2 ^{de} Kerstdag:	9.30 uur	Eucharistieviering met samenzang



Rond Oud en Nieuw

Zaterdag 30 december	17.30 uur	Eucharistieviering Feest van de heilige Familie
Zondag 31 december	9.30 uur	Eucharistieviering met samenzang
Maandag 1 januari	9.30 uur	Eucharistieviering met samenzang

Driekoningen

Zaterdag 6 januari	17.30 uur	Eucharistieviering
Zondag 7 januari	9.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda

Een nieuw jaar met een nieuwe (nog bijna lege?) agenda

2018 ligt voor ons. Een nieuw jaar, dat inhoud mag krijgen vanuit kerstmis. Onze jaartelling is immers begonnen met de geboorte van Christus. Dat was echt een ommekeer. Het mag nog steeds zo zijn.

Hoe vullen we dit jaar in?

We leven in een wereld die ons erg bezig houdt. Merkt u dat?

Vakanties kunnen we al boeken en ook daagjes uit.

Vanuit de parochie willen we dit jaar weer goed invullen.

Schrijf het in je agenda.

Pasen is 1 april (geen grapje) en de week ervoor is de Goede week.

De voorbereiding begint al op Aswoensdag, 14 februari.

De voltooiing van Pasen is op zondag 20 mei met Pinksteren.

We gaan op bedevaart naar Banneux op vrijdag 11 mei, daags na Hemelvaart. Op donderdag 7 juni gaan we naar Den Bosch; het is de dag ter ere van het heilig Hart.

Voor gezinnen en anderen (ook alleenstaanden) is er Celebrate, een festival om je geloof én vakantie te vieren. Van 27 april tot en met 4 mei (zie de flyers in de kerk en www.celebratefestival.nl).

Er zijn weer avonden in de parochie, met de DVD's van Catholicism. Kom kijken en luisteren op 1 en 15 februari 1 maart (gewijzigd)

We willen graag een aantal avonden aanbieden voor jonge ouders, die in de afgelopen jaren hun kindje hebben laten dopen. De ouders horen daar van. Het is nodig om het geloof door te geven.

Onze agenda kan nog leeg zijn.

Soms is ons leven leeg en de wereld vult het met haar bezigheden.

God wil ons ook vullen met zijn liefde. Kom dan in beweging.

Het geloof mag je leven dragen bij alles wat je gaat en kunt doen.

Een goed en zinvol 2018



Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee  0182-382455
 vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
 info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL44 RABO 0118 5024 17	t.n.v.	R.K. Kerk
Misintenties e.d.	NL71 RABO 0361 4102 04		H. Barnabas
Restauratiefonds	NL10 RABO 0191 9790 74		Haastrecht

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
 0182-382455
 info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL79 INGB 0001 4600 00	t.n.v.	R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.	NL10 INGB 0000 1138 15		H. Bartholomeus
Glas-in-lood	NL97 RABO 0305 4888 48		Schoonhoven

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Mimpen
Spoorstraat 51
2871 TV Schoonhoven
tel: 0182-384

Met (klein)kinderen Kerst vieren:

Kerstspel "De verdwaalde ster"



Op **Kerstavond 24 december om 19.00 uur** wordt in de Bartholomeusparochie te Schoonhoven (Wal 63) het aloude verhaal van de geboorte van het kindje Jezus verteld en door kinderen uitgebeeld.

Een ster gaat de engelen helpen, maar raakt de weg kwijt én geeft geen licht meer. Wat nu?

Het bijzondere nieuws van Gods liefde is voor iedereen, jong en oud. Er zullen veel bekende kerstliederen worden gezongen, zodat iedereen kan meezingen. U bent van harte welkom!

Driekoningen



De Drie Koningen zijn op weg naar Bethlehem.

Vrijdagavond 5 januari komen zij langs in Schoonhoven, in 'De Overkant' (Wal 34) om 19.30 uur. Alle kinderen zijn met hun (groot)ouders van harte uitgenodigd. Kom jij / komt u ook?

De geboorte van Christus
bracht God bij de mensen.

Het kruis en de verrijzenis van Christus,
brengen de mensen bij God



Pasen vieren wij op 1 april
en dat is echt waar!