

# ***SAMEN TER WEGHE***

St. Barnabas  
Grote Haven 8  
te Haastrecht

[www.barnabasparochie.nl](http://www.barnabasparochie.nl)

**17 februari  
tot en met  
23 maart 2018**

H. Bartholomeus  
Wal 61  
te Schoonhoven  
[www.bartholomeusparochie.nl](http://www.bartholomeusparochie.nl)

**Pastoor: J.E.M. van der Mee**

0182-382455

*20/21 maart verschijnt de Paasspecial*

*17/18 april verschijnt de volgende Samen ter Weghe*



**Het kruis:  
resultaten  
uit het verleden  
bieden  
garantie voor  
de toekomst**

## **OP WEG NAAR EEN NIEUW (ANDER) LEVEN**

De veertigdagentijd wil ons tot een ommekeer brengen.

Er is in de laatste 50 jaar op allerlei terreinen veel ten goede veranderd. Er zijn ook veel zaken aan het schuiven gegaan, waar we onze vraagtekens bij kunnen zetten. Opiniemakers en trendsetters hebben een grote invloed op ons mensen. De tijd dat het christelijk geloof onze samenleving vormde is echt voorbij. Als we niet opletten, worden we meegenomen in een manier van leven, die niet meer christelijk is. Hoe denken mensen en ook wij zelf nu over het leven, over het huwelijk en over lijden en dood. Allereerst is er het besef nodig, dat er veel veranderd is en niet allemaal ten goede.

Dan is het nodig om Christus weer opnieuw te leren kennen met zijn Blijde Boodschap, die inhoud en richting wil geven aan ons leven.

Het is de vraag aan ons of we mee gaan met Christus of toch niet. Aan het begin van de veertigdagentijd zien we dat Christus de woestijn in gaat. Zo kan ook voor ons deze tijd een tijd van afstand nemen zijn, om te zien wat nodig is voor ons leven en welke kant we uit willen gaan. Laten we ons mee nemen door de wereld of laten we ons mee nemen door Christus. Gaat het Pasen worden of toch niet echt. Het is aan ons. De veertigdagentijd wordt ons daarvoor gegeven. Benut deze gunstige tijd.

## **VASTENACTIE**

Dit jaar willen we opnieuw de zusters van het arme Kind Jezus ondersteunen bij hun werk in de missie in verschillende landen, zoals Kazachstan, Letland, Colombia en Peru.

Deze zusters zetten zich heel concreet in met hun hulp aan degenen die lijden, de armen en de hulpbehoevenden. Uw steun is van harte welkom.



## **EEN NIEUWE BUNDEL**

In de kerk gebruiken we meerdere bundels: één voor de tijd door het jaar, één voor de tijd van de advent en de kersttijd, één bundel voor de veertigdagentijd en één bundel voor de paastijd. Er staat steeds de vaste liturgie in. Daarnaast een groot aantal liederen. Als er nieuwe liederen komen van het koor, dan kunnen deze opgenomen worden op het losse liturgieblaadje. Dat werkt goed.

Het is weleens nodig om de bundels te vernieuwen. Nu komt er één nieuwe bundel voor de veertigdagentijd én de paastijd. Na Pinksteren komt er een nieuwe bundel voor de tijd door het jaar. De bundels worden in beide parochies gebruikt. Veel van het repertoire van het dames- en herenkoor en het koor Sursum Corda is opgenomen. Het repertoire van Inbetween wisselt regelmatig. Een aantal steeds terug komende liederen nemen we wel op.

## ZUSTERS UIT DORDRECHT

Op zondag 18 februari komen de zusters uit Dordrecht voor de verkoop van hun handwerk, vooral van een nieuwe CD. De zusters hebben de inkomsten nodig om te voorzien in hun levensonderhoud, dus een aankoop en steun zijn van harte aanbevolen.

## VIERING VAN DE VERZOENING



In de veertigdagentijd klinkt de oproep om te bekeren om zo goed de verrijzenis met Pasen te kunnen vieren. Daarvoor is er een viering van verzoening op **dinsdag 20 maart** in Schoonhoven om 19.30 uur. Er is dan gelegenheid om de vergeving van God persoonlijk te ontvangen. Op maandag 26 maart om 19.00 uur is er in Haastrecht de traditionele boeteviering.

## VIERING VAN ST. JOZEF EN MARIA BOODSCHAP

Om de kerkelijke feesten door het jaar niet geheel verloren te laten gaan, vieren we op maandag 19 maart om 9.30 uur in Schoonhoven het feest van St. Jozef. Omdat 25 maart in de Goede week valt, is de viering van Maria Boodschap verschoven naar maandag 9 april. Ook dan is de viering in Schoonhoven om 9.30 uur. Deze dagen zijn aangewezen door de bisschoppen als dagen om in die maand de rozenkrans te bidden. We doen dat aansluitend aan de Mis.

## PAASTRIDUUM

De belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar vormen het paastriduüm; het is één lange viering, van Witte Donderdag, doorheen de Goede vrijdag, naar Pasen met de paaswake. Deze dagen vieren we met beide parochies samen. De Witte Donderdagviering zal dit jaar in Schoonhoven zijn (om 19.30 uur), met medewerking van het dames- en herenkoor uit Haastrecht. Ook de viering op Goede Vrijdag, van het lijden en sterven van de Heer, is om 19.30 uur in Schoonhoven. Wel wordt die dag in Haastrecht om 15.00 uur en in Schoonhoven om 13.30 uur de kruisweg gebeden. De Paaswake is in Haastrecht om 21.00 uur met medewerking van het dames- en herenkoor. Het Hoogfeest van Pasen wordt in beide parochies gevierd, zoals we op de zondagen gewend zijn.

*\* Wie het hele Paastriduüm in beide parochies wil vieren en vervoer nodig heeft om naar de andere parochie te gaan, wordt verzocht zich te melden.*

## MISINTENTIES

In deze Samen ter Weghe staan ook de misintenties voor de Goede week en de eerste 3 weken van Pasen (tot en met 20 april). Als er iets niet klopt, laat het ons weten en als u wilt dat er nog een misintentie gelezen wordt, dan horen wij dat ook graag van u.

## DE AGENDA



### **Sobere maaltijdvieringen**

Schoonhoven; 2, 9 en 16 maart vanaf 18.00 uur  
Haastrecht: 2 maart i.v.m. de Wereldgebedsdag



**Huispaaskaars** bestellen t/m 25 februari  
op de lijsten achter in de kerk

**KBO**

Schoonhoven

Donderdag 15 maart: jaarvergadering

Woensdag 11 april: Jeu de boules

Donderdag 17 mei: een busreis



Maandag 19 maart 9.30 uur

### **Viering van St. Jozef**

in Schoonhoven



Dinsdag 20 maart om 19.30 in Schoonhoven

### **Viering van Verzoening**

Maandag 26 maart om 19.00 uur in Haastrecht

### **Boeteviering**



Woensdag 21 maart

### **Palmpasenstok maken**

'De Overkant' in Schoonhoven



Vrijdag 11 mei

### **Bedevaart naar Banneux**

Voor andere bedevaarten van 1 of meer dagen:  
zie de informatiefolders achter in de kerk



## PAROCHIE ST. BARNABAS

Opbrengst collecte in januari € 657,10

### WERELDGEBEDSDAG

In Haastrecht is er de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag met voorafgaand een sobere maaltijd. Deze vindt plaats op vrijdag 2 maart in het 'Hof van Stein'. De maaltijd begint om 18.00 uur; de gebedsviering om 19.00 uur. Voor de maaltijd kunt u zich opgeven bij Lida Verdoold tel. 502145.

### WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

#### Zieken

Wij bidden voor alle zieken met name voor Corrie van Vliet en voor dhr. De Jong (Steinsedijk 21), die tijdelijk is opgenomen in 'De Westeerweren' in Bergambacht.

#### Jarigen 80 jaar en ouder

21 februari wordt mw. M. van Os - de Jong (Azaleastraat 10, Stolwijk) 88 jaar; 24 februari wordt mw. K. Duits-Bras (Titus Brandsmastraat 18, Oudewater) 81 jaar; 29 februari wordt dhr. M. Verkleij (Amaliahof 46) 90 jaar; 5 maart wordt dhr. P. Charité, (Amaliahof 54) 87 jaar; 8 maart wordt mw. A. Mouris-van Leeuwen (De Ruyterstraat 96) 96 jaar; ook op 11 maart wordt mw. Q. de Jong-Houdijk (Provincialeweg Oost 72c) 85 jaar; 12 maart wordt mw. J.M. Faaij-Merkestijn (De Ruyterstraat 114) 88 jaar; 14 maart wordt dhr. H. Jansen, (Amaliahof 55) 84 jaar; 15 maart wordt mw. M. Faaij-Bodewes (Amaliahof 41) 86 jaar; 17 maart wordt mw. T. Oskam-Kompier (Amaliahof 64) 87 jaar; 26 maart wordt dhr. A. van Zuilen (Hoogstraat 92) 82 jaar; 28 maart wordt mw. M. Oostveen-Peek (Steinsedijk 59) 86 jaar; ook op 28 maart wordt mw. A. Boere-van Lieshout (Bredeweg 41) 81 jaar; 29 maart wordt mw. A. Moons-Groenewegen (Spechtstraat 26) 84 jaar; 11 april wordt dhr. H. Oosterwijk (De Ruyterstraat 78) 81 jaar; 14 april wordt mw. C. van Leeuwen (De Ruyterstraat 18) 87 jaar; 18 april wordt mw. P. Mulder-Boef (De Ruyterstraat 48) 82 jaar. Van harte proficiat!

## VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht

### 17 en 18 februari

Za 19.00 uur: Annie Agterberg-Roffelsen.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Barnabaskoor.*

Voor de parochie; Alie van Dijk-Mulder; Gerard van Dijk

### 24 en 25 februari

Za 19.00 uur: Matthé Moons.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoor.*

Voor de parochie; Bert Straver; Willem van Leeuwen.

### 3 en 4 maart

Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor.*

Voor de parochie; voor een jarige; Bep Faaij-van der Nol;

Alie van Dijk-Mulder; Alie Scheel-van Vliet;

uit dankbaarheid bij een 96<sup>e</sup> verjaardag.

### 10 en 11 maart:

Za 19.00 uur: Matthé Moons.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Voor de parochie; overleden opa; Willem van Leeuwen;

overleden familie Boere – Moons; Tiny de Vroom-Faaij;

Bertha van der Rijst - van Breukelen; Cisca Straver-Luyten.

Di 9.30 uur: *Eucharistieviering in het 'Hof van Stein';* Cornelis Wolff.

### 17 en 18 maart

Za 19.00 uur: Annie Agterberg-Roffelsen.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor.*

Voor de parochie; Gerard van Dijk; Alie van Dijk-Mulder;

overleden ouders Van der Pouw-Steenbergen;

overleden familie Van Doorn-Baars.

Di 19.30 uur: *Viering van Verzoening in Schoonhoven.*

### 24 en 25 maart: Palm- en passiezondag

Za 19.00 uur: Matthé Moons.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Voor de parochie; Cornelis Martinus Mouris (*jaargetijde*).

Ma 19.00 uur: Boeteviering.

## 29, 30 en 31 maart

### PAASTRIDUUM, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake

Do 19.30 uur: Viering van de instelling van de H.Eucharistie, van het (in Schoonh.) sacrament van het priesterschap en van het gebed van de naastenliefde. *Eucharistieviering met het Caeciliakoор.*

Vr 15.00 uur: *Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.*

19.30 uur: *Goede Vrijdagviering in Schoonhoven met samenzang.*

Za 21.00 uur *Heilige Paasnacht, Paaswake met het Caeciliakoор.*

Jo en Rie Bahlmann-Koot; Ardy Bahlmann;

Arie van Wijngaarden; Alie Scheel-van Vliet.

## 1 en 2 april: Hoogfeest van Pasen

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.* Voor de parochie; overleden fam. Boere-Moons; Bep Faaij- van der Nol; Cisca Straver-Luyten; Matthé Moons. Alie van Dijk-Mulder; Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis; Jeanne Boere-Lelieveld;

Ma 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Barnabaskoор.*

Annie Agterberg-Roffelsen.

## 7 en 8 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Za 19.00 uur: Annie Agterberg-Roffelsen.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met samenzang.*

Voor de parochie; voor een jarige; Tiny de Vroom-Faaij.

Di 9.30 uur: *Eucharistieviering in het 'Hof van Stein',* Cornelis Wolff;

voor een jarige; voor een overleden opa.

## 14 en 15 april

Za 19.00 uur: Annie Agterberg-Roffelsen.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met communicantjes.*

Voor de parochie; Alie van Dijk-Mulder; Gerard van Dijk.

## WAT ZEGT DE PAUS, en anderen, OVER EUTHANASIE

Het onderwerp euthanasie houdt de gemoederen bezig. En het woord voltooid leven is een raar begrip geworden. Je zou kunnen denken dat je gaat genieten, na hard gewerkt te hebben en je kinderen te hebben groot gebracht. Nu echter staat voltooid leven vooral in het teken van het vooruitzicht op de dood. En daar kan nog een tijdje over heen gaan en wat dan te doen? Heeft het leven dan nog zin op je oude dag. De oude dag kan zeker moeilijk zijn. En alleen leven met het uitzicht op de dood is vrij hopeloos. Wie daardoor heen kan kijken, en verder ziet, kan hoop



en leven krijgen. Het oud worden, met onze zwakheid en eenzaamheid zijn problematischer geworden omdat onze samenleving zo gericht is op jong, snel en gezond. Heef het leven alleen dán zin? Dat kan toch niet waar zijn. Zo zegt paus Franciscus dat “Euthanasie geen product is van beschaving, maar van secularisatie en een kille beoordeling op grond van nut”. Secularisatie en het verabsoluteren van ideeën over zelfbeschikking en autonomie, hebben volgens hem geleid tot een groeiende vraag naar euthanasie. Hij ziet het als een ideologische bevestiging van de wil van de mens om macht over het leven te hebben. Dit heeft ook geleid tot de opvatting dat vrijwillige levensbeëindiging een keuze zou zijn die voortkomt uit 'beschaving'.

### **Immateriële waardigheid**

Dan zegt hij heel treffend: “Het is duidelijk dat daar waar het leven niet wordt gewaardeerd om zijn waardigheid, maar omwille van zijn efficiëntie en productiviteit, dit alles mogelijk wordt.” Om die reden “moet worden herhaald dat het menselijk leven, vanaf de conceptie tot het natuurlijke einde, een immateriële waardigheid heeft.” Dat mogen we uitdragen.

### **Vertrouwvol perspectief**

Daarom zegt hij ook: "Pijn, lijden en de betekenis van leven en dood zijn werkelijkheden waarmee de hedendaagse mentaliteit worstelt om die met hoop te verbinden. En toch, zonder hoop en vertrouwen, die ons helpen met pijn en dood om te gaan, kunnen we niet goed leven en een vertrouwvol perspectief op de toekomst houden”.

### **Geen veralgemenisering.**

Het is niet helemaal waar dat als we meer doen en mensen het gevoel geven erbij te horen dat alle wonden van het leven zo verlicht worden dat ze te dragen zijn, zo zegt Marinus van de berg, die veel met ouderen omgaat. Het is belangrijk om alles te doen, maar het gaat ook om een houding en een mentaliteit, die we uitdragen. Palliatief arts en jezuïet Desmet zegt heel treffend: “Er is iets dat we steeds horen: Ik wil niemand tot last zijn”. Maar zodra je op de wereld komt, ben je anderen tot last. Ook wanneer je om euthanasie vraagt. Je moet een arts vinden die bereid is het te doen. De familie moet er ook mee om gaan. Daarom: Doe niet alsof je een ander niet tot last mag zijn. Je mag tot last zijn! Blijkbaar willen we dat niet meer. Het kan zijn betekenis hebben en zijn waarde, dat anderen iets voor je kunnen en mogen doen. En wie denkt er aan Christus, die voor ons geleden heeft, die zijn kruis gedragen heeft en verrezen is. Geeft Hij ook geen zin aan het leven, zoals het eindigt. Opent hij niet een perspectief? Geeft Hij geen hoop en vertrouwen. Wil Hij ons niet zijn Geest geven? Het is goed om je te bezinnen; deze tijd kan en wil ons veel geven. Dat er zo meer openheid komt om niet te kiezen voor Euthanasie.





## PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

Opbrengst collecte in januari

€ 681,80

### KOFFIE DRINKEN

Op zondag 4 maart willen we weer met elkaar koffie drinken in "de Overkant".



### SOBERE - VASTENMAALTIJD

In de maand maart zullen er vanuit de kerken van Schoonhoven drie 'sobere maaltijden' worden gehouden op drie vrijdagen van 18.00 uur tot ongeveer 19.15 uur. Vrijdag 2 maart is het in "De Hoeksteen", vrijdag 9 maart in "De Bron" (Willige Langerak) en op vrijdag 16 maart in "De Overkant". Het gaat om een eenvoudige maaltijdsoep met brood en koffie, thee of melk. Er is ook een moment van bezinning. Aanmelden kan door in te tekenen op de formulieren, die achter in de kerk liggen of bij Ton Seppen tel. 384728 of email: ton.seppen@zonnet.nl.

### DE KRUISWEG

Elke vrijdagmiddag in de veertigdagentijd om 14.30 uur bidden wij in Schoonhoven de Kruisweg.

Na de kruisweg bidden we de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. *(Vanwege de kruisweg zal de aanbidding van 13.30 uur tot 14.15 uur zijn).* Op Goede vrijdag vindt de kruisweg in Schoonhoven plaats om 13.30 uur en in Haastrecht om 15.00 uur.



### DE KLEINE ZAAL VAN DE OVERKANT OPGEKNAPT

Sinds ruim een jaar hebben we het gehele parochiehuis in eigen beheer. Onlangs is de kleine zaal opgeknapt. De zaal is geschilderd. Er is een nieuwe vloerbedekking gelegd en er komen nog nieuwe lampen. Het is zo mooi opgefrist en weer geschikt om te gebruiken.

Nog steeds functioneert het parochiehuis als ruimte voor al onze parochie activiteiten. Ook wordt het parochiehuis gebruikt door anderen voor o.a. vergaderingen, maar ook voor feesten e.d.. Mocht u iets te vieren hebben dan kunt u terecht in 'De Overkant'. Het kerkbestuur heeft tarieven

vastgesteld voor het gebruik. U kunt er altijd naar vragen via ons secretariaat (info@bartholomeusparochie.nl).

Met behulp van enkele vrijwilligers, onder de leiding van Gert de Kruijf, proberen we 'De Overkant' zo goed mogelijk te laten functioneren.

## **PALMTAKKEN**

Met palmzondag juichen we Christus toe met palmtakken. We zijn gewend aan de kleine palmtakjes. Een aantal jaren gebruiken we grotere palmtakken. Er zijn ook hele grote palmtakken, zoals we dat ook zien bij de vieringen op palmzondag met de paus. Er is dan ook een echte processie.

We willen dit jaar weer een aantal grote palmtakken bestellen. Ze kosten bijna € 5,-. U kunt aangeven middels een intekenformulier of u ook een dergelijke palmtak wilt.

Wij zorgen sowieso dat er voor iedereen deze kleinere palmtakken zijn. De palmtak is een mooi symbool, gebruikt in de kerk als teken van Christus overwinning, en dat Hij werkelijk koning is. Daarom wordt Hij daar ook mee toe gejuicht. En wij laten zo zien dat wij in Christus Koning geloven.



## **WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE**

**Zieken** Wij bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken.

### **Overleden**

† Op 2 februari is in de leeftijd van 80 jaar overleden Maria, Petronella, Riet, van Doorn-Harreveld. Op 7 februari hebben wij afscheid van haar genomen.

### **Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder**

17 februari wordt mw. L. de Vette-Daamen (Koestraat 80, kamer 12) 85 jaar; 18 februari wordt dhr. K. van Arkel (Asserlaan 132) 87 jaar; 23 februari wordt mw. M. Murck-Regnery (Asserlaan 132, kamer 188) 91 jaar; 26 februari wordt mw. G. Fransen-de Gier (Jan Kortlandstraat 62) 81 jaar; 27 februari wordt mw. S. Monnichmann-Hoogweg (Koestraat 80, kamer 14) 80 jaar; 2 maart wordt dhr. J. Beerkens (Tinbergenlaan 38) 84 jaar; 3 maart wordt mw. J. Straver-Arets (Sporstraat 4) 83 jaar; 9 maart wordt dhr. A. van Rooijen (Pasteurweg 22) 84 jaar; 11 maart wordt dhr. D. van der Zweep (Asserlaan 106 E) 89 jaar; 11 maart wordt dhr. D. Ravestein (Buiten de Veste 15) 86 jaar; 13 maart wordt dhr. M. Stigter (Nic. Beetstraat 1, Lekkerkerk) 90 jaar; 15 maart wordt mw. C. Ravestein-Bolt (Buiten de Veste 15) 82 jaar; 17 maart wordt

dhr. J. Kramer (Weidebloemstraat 26, Berkenwoude) 88 jaar; 22 maart wordt mw. Z. de Jongh-Rog (Poorthuisstraat 43) 86 jaar; 23 maart wordt mw. J. Nagtegaal-van Putten (Olivier van Noortplein 30) 80 jaar; 27 maart wordt mw. J. van Schaik-Geelen (Lindenpad 16) 83 jaar; 28 maart wordt dhr. M. Murck (Pasteurweg 81) 84 jaar; 30 maart wordt mw. J. v.d. Stam (Olivier van Noortplein 32) 83 jaar; 31 maart wordt dhr. J. van Veldhoven (Sporstraat 95) 82 jaar; 2 april wordt mw. P. Steeman-van der Pluijm (C.Valeriusstraat 7g, Oudewater) 89 jaar; 5 april wordt dhr. L. Ottenheijm (Pasteurweg 76) 87 jaar; 5 april wordt dhr. T. Scheel (Mr. Kesperstraat 2G) 88 jaar; 9 april wordt mw. M. van Rijk-Gonzalez Perez (Asserlaan 104 C) 85 jaar; 12 april wordt dhr. H. van der Laan (Pasteurweg 31) 84 jaar; 14 april wordt mw. S. Patings-Spek (Burg. Diepenhorststraat 3, Bergambacht) 95 jaar; 15 april wordt dhr. Kuik (Hogedijk 114, Ammerstol) 84 jaar; 18 april wordt mw. A. Wijdemans-Wolters (Tinbergenlaan 36) 80 jaar; 20 april wordt mw. M. Murk-Brands ((Lindenpad 6) 82 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!

## **VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven**

### **17 en 18 februari**

Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Jan van Schaick; Jan Moor; Piet de Jong.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met Sursum Corda.*

Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Ton Okhuijsen; overleden ouders De Kruijff-Van Rooijen en Arie.

### **24 en 25 februari**

Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met samenzang.*

Voor de parochie; Jan Overbeek; Ria Bulle-Veld; Ad en Will Smiers-Maalman; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen. Herman Mensch; Huub Smeele.

### **3 en 4 maart**

Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Jan Moor; Piet de Jong; Jozef Jans.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met Sursum Corda.*  
Voor de parochie; Pank van Baaren (jaargetijde); overleden  
ouders De Jong-van Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw;  
Henk  
en Geertruida de Grootd-van Neerijnen; Johanna Bartels-  
Florentinus; Ton Okhuijsen; Jos Bulle.

### **10 en 11 maart**

Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.  
Zo 9.30 uur: *H. Mis met samenzang.* Voor de parochie; Johannes Elbertse;  
Jan Overbeek; Jan van Schaick; Ria Bulle-Veld; Henk en  
Geertruida de Grootd-van Neerijnen; Theo en Truus Dijkgraaf-  
Halverhout; Johanna Bartels-Florentinus; Ad en Will Smiers-  
Maalman; Huub Smeele.

### **17 en 18 maart**

Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Adri en Annie Faaij-van  
Schaik; Jan Moor; Piet de Jong.  
Zo 9.30 uur: *H. Mis met Sursum Corda.*  
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; overleden  
ouders De Jong-van Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw; Henk  
en Geertruida de Grootd-van Neerijnen; overleden familie  
Drost-Spaan; Herman Mensch; Ton Okhuijsen; overleden  
ouders De Kruijf-Van Rooijen en Arie.  
Ma 9.30 uur: *Hoogfeest van sint Jozef.*

### **24 en 25 maart 2018: Palm- en passiezondag**

Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.  
Zo 9.00 uur: *Palmwijding in "De Overkant", met aansluitend de  
Eucharistieviering met het lijdensverhaal.*  
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Sophie  
Paalvast; Henk en Geertruida de Grootd-van Neerijnen; Ad en  
Will Smiers-Maalman; Jan Overbeek; Huub Smeele; Ria Bulle-  
Veld; overleden opa.  
Ma 19.00 uur: Boeteviering

### **29, 30 en 31 maart 2018 Paastriduüm, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake**

Do 19.30 uur: *Eucharistieviering in Schoonhoven met het dames- en  
herenkoor uit Haastrecht; viering van de instelling van de  
Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van*

*het gebod van de naastenliefde. Johanna Bartels-Florentinus.*

Vr 9.00 uur: *Morgengebed.*

13.30 uur: *Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.*

19.30 uur: *Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer (samenzang).*

Za 9.00 uur: *Stille zaterdag met morgengebed.*

21.00 uur: *Heilige Paasnacht in Haastrecht, met het dames-en herenchoor.*

### **1 en 2 april 2018: Hoogfeest van Pasen**

Zo 9.30 uur: *H. Mis met het koor Sursum Corda.*

Voor de parochie; Joop van Os en overleden familie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw; Johanna Bartels-Florentinus; Theo Driesen; Herman Mensch; Ton Okhuijsen; Jos Bulle; Huub Smeele; Henk en Geertruida de Groot-van Neerijnen; overleden ouders Mouris-Van Klaren; overleden ouders De Kruijff-Van Rooijen en Arie.

Ma 9.30 uur: *H. Mis met samenzang. Nog geen intentie.*

### **7 en 8 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid**

Za 17.30 uur: Jan Moor; Piet de Jong; Jozef Jans.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met samenzang.*

Voor de parochie; Johannes Elbertse; Henk en Geertruida de Groot-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Jan Overbeek; Ria Bulle-Veld; Theo en Truus Dijkgraaf-Halverhout.

Ma 9.30 uur: *Hoogfeest van Maria Boodschap.*

### **14 en 15 april**

Za 17.30 uur: Joop van Os en overleden familie; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met Sursum Corda.* Voor de parochie; overleden ouders De Jong-van Eijk; Tiny van Engelen-van der Pauw; Henk en Geertruida de Groot-van Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Ton Okhuijsen; overleden ouders Van Breukelen-Straver.



## **WAT ZEGT DE PAUS, en anderen, OVER EUTHANASIE**

Het onderwerp euthanasie houdt de gemoederen bezig. En het woord voltooid leven is een raar begrip geworden. Je zou kunnen denken dat je gaat genieten, na hard gewerkt te hebben en je kinderen te hebben groot gebracht. Nu echter staat voltooid leven vooral in het teken van het vooruitzicht op de dood. En daar kan nog een tijdje over heen gaan en wat dan te doen? Heeft het leven dan nog zin op je oude dag. De oude dag kan zeker moeilijk zijn. En alleen leven met het uitzicht op de dood is vrij hopeloos. Wie daardoor heen kan kijken, en verder ziet, kan hoop en leven krijgen. Het oud worden, met onze zwakheid en eenzaamheid zijn problematischer geworden omdat onze samenleving zo gericht is op jong, snel en gezond. Heeft het leven alleen dán zin? Dat kan toch niet waar zijn. Zo zegt paus Franciscus dat "Euthanasie geen product is van beschaving, maar van secularisatie en een kille beoordeling op grond van nut". Secularisatie en het verabsoluteren van ideeën over zelfbeschikking en autonomie, hebben volgens hem geleid tot een groeiende vraag naar euthanasie. Hij ziet het als een ideologische bevestiging van de wil van de mens om macht over het leven te hebben. Dit heeft ook geleid tot de opvatting dat vrijwillige levensbeëindiging een keuze zou zijn die voortkomt uit 'beschaving'.

### **Immateriële waardigheid**

Dan zegt hij heel treffend: "Het is duidelijk dat daar waar het leven niet wordt gewaardeerd om zijn waardigheid, maar omwille van zijn efficiëntie en productiviteit, dit alles mogelijk wordt." Om die reden "moet worden herhaald dat het menselijk leven, vanaf de conceptie tot het natuurlijke einde, een immateriële waardigheid heeft." Dat mogen we uitdragen.

### **Vertrouwvol perspectief**

Daarom zegt hij ook: "Pijn, lijden en de betekenis van leven en dood zijn werkelijkheden waarmee de hedendaagse mentaliteit worstelt om die met hoop te verbinden. En toch, zonder hoop en vertrouwen, die ons helpen met pijn en dood om te gaan, kunnen we niet goed leven en een vertrouwd perspectief op de toekomst houden".

### **Geen veralgemenisering.**

Het is niet helemaal waar dat als we meer doen en mensen het gevoel geven erbij te horen dat alle wonden van het leven zo verlicht worden dat ze te dragen zijn, zo zegt Marinus van de berg, die veel met ouderen omgaat. Het is belangrijk om alles te doen, maar het gaat ook om een houding en een mentaliteit, die

we uitdragen. Palliatief arts en jezuïet Desmet zegt heel treffend: “Er is iets dat we steeds horen: Ik wil niemand tot last zijn”. Maar zodra je op de wereld komt, ben je anderen tot last. Ook wanneer je om euthanasie vraagt. Je moet een arts vinden die bereid is het te doen. De familie moet er ook mee om gaan. Daarom: Doe niet alsof je een ander niet tot last mag zijn. Je mag tot last zijn! Blijkbaar willen we dat niet meer. Het kan zijn betekenis hebben en zijn waarde, dat anderen iets voor je kunnen en mogen doen. En wie denkt er aan Christus, die voor ons geleden heeft, die zijn kruis gedragen heeft en verzezen is. Geeft Hij ook geen zin aan het leven, zoals het eindigt. Opent hij niet een perspectief? Geeft Hij geen hoop en vertrouwen. Wil Hij ons niet zijn Geest geven? Het is goed om je te bezinnen; deze tijd kan en wil ons veel geven. Dat er zo meer openheid komt om niet te kiezen voor Euthanasie.