

**Het graf is leeg
de hemel is open**



De dood heeft niet het laatste woord

Paasspecial

2018

**Parochie St. Barnabas
Haastrecht**

&

**Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven**

Het graf is leeg

Hoe kijken we tegen Pasen aan?

Een ding is duidelijk: Het graf was leeg.

Wat is er gebeurd?

Men kan denken: De leerlingen hebben het lichaam weg genomen.

Waar is het dan gebleven?

Men kan denken: De leerlingen vertellen gewoon dat Hij weer leeft.

Waar is Hij dan?

Hoe zijn ze dan aan die kracht gekomen; eerst waren ze zo bang.

Daarom:

Pasen kunnen wij niet bedenken. Het gaat ons te boven!

De leerlingen hebben Jezus echt zien sterven, met zijn intense lijden.

Onze dood is Hij gestorven!

De leerlingen hebben Jezus echt gezien, verrezen,
met zijn kruiswonden.

Dat heeft hen verbaasd. Dit hadden ze niet gedacht en verwacht.

Zij konden het eerst ook niet geloven.

Wat de vrouwen vertelden, leek hen onzin,
totdat de Heer zelf aan hen verscheen.

Nu geloven wij hen op hun woord.

Zijn zij voor ons betrouwbare getuigen?

Met hun leven laten ze het zien.

De leerlingen hebben niet alleen Christus-verrezen gezien.

Zij hebben ook zijn Geest ontvangen.

Dat maakte hen tot nieuwe, andere mensen.

Zij leven de hemel op aarde, ook met alle moeilijkheden en hun lijden.

Veel eerste christenen zijn gedood.

Laat de verrezen Heer komen, met zijn Geest en zijn leven

Zo gaan we op weg, om ook deze ervaring op te doen in ons leven.

Het graf was leeg. Christus is verrezen. Hij geeft zijn Geest.

Laat je mee nemen en leef het leven als kinderen van God,
zoals Christus.

VERANDERT ER NOG IETS IN ONS LEVEN

Als je het feest van Pasen goed tot je laat doordringen, geeft het werkelijk een ommekeer.

Alles komt in een ander licht te staan en in een ander perspectief. Het is niet niks wat Pasen geeft. Christus, die gestorven is, is verrezen.



Allereerst: Het leven loopt niet dood.

En er is een groter leven dan het leven hier op aarde. Verandert daardoor niet alles in ons aardse leven?

Dat nieuwe leven kan ook naar ons toe komen en in ons tot leven komen. Christus wil ons dat geven. Zo staan we als gelovige mensen op een andere manier in de werkelijkheid.

De dood, die alle mensen moeten ondergaan, vernietigt ons niet. Wij kunnen het lijden dragen, zoals Christus zijn kruis gedragen heeft. We kunnen ook samen leven met elkaar, in een huwelijk waar we elkaar trouw blijven, als gezin en in de gemeenschap van de kerk. In de kerk ontvangen wij de levendmakende Geest van Christus. Hoop en leven mogen ons vervullen.

Zo gaan wij christenen op weg, want we zijn er nog niet, tot we eens de volledige vervulling mogen ontvangen en beleven in het eeuwig leven. Zo wordt Pasen een zalig Pasen.

Pastoor Van der Mee

Een wens.

Eens schreef een pastoor dit aan zijn parochianen:

"Zalig Pasen" is een wens. Dan mag je wat verder gaan dan de realiteit. Tegenover zieken en mensen in moeilijkheden kun je niet aankomen met "Prettige feestdagen" of een "Vrolijk Paasfeest". Met "Zalig Pasen" wil ik hen in ieder geval wensen dat ze het echte geluk vinden, al is het voor sommigen of velen misschien pas door de dood heen.

U mag mij wensen wat u wilt, natuurlijk. Maar ik wil u in elk geval het diepste geluk toewensen dat mogelijk is. In ons hart. Omdat God het onszelf toewenst. **Zalig Pasen!**

Vieringen in Haastrecht

Palm- en Passiezondag van de Heer

Zaterdag 24 maart **19.00 uur:** Eucharistieviering

Zondag 25 maart **11.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Inbetween
palmwijding, processie en het lijdensverhaal.

(er is crèche)

Boeteviering

Maandag 26 maart **19.00 uur:** Boeteviering

Witte Donderdag

Donderdag 29 maart in Schoonhoven om 19.30 uur:

Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde m.m.v. het St. Caeciliakoor uit Haastrecht

Goede Vrijdag

Vrijdag 30 maart **15.00 uur:** Kruisweg

In Schoonhoven: 19.30 uur:

Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, met samenzang

Paaswake

Zaterdag 31 maart **21.00 uur:** Paaswake m.m.v. St. Caecilia

Paaszondag – verrijzenis van de Heer

Zondag 1 april **11.00 uur:** Hoogmis m.m.v. Inbetween

Tweede Paasdag onder het octaaf van Pasen

Maandag 2 april **11.00 uur:** Eucharistieviering
met leden van het Barnabaskoor



Vieringen in Schoonhoven

Palmzondag van het lijden van de Heer

Zaterdag 24 maart **17.30 uur** : Eucharistieviering

Zondag 25 maart **9.00 uur**: Palmwijding in de Overkant met processie met palmpasestokken
9.15 uur: Eucharistieviering met het lijdensverhaal (*er is kinderwoorddienst*)

Boeteviering

Maandag 26 maart **in Haastrecht, 19.00 uur**: Boeteviering

Witte Donderdag

Donderdag 29 maart **19.30 uur**: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde m.m.v. het St. Caeciliakoor uit Haastrecht

Goede Vrijdag

Vrijdag 30 maart **9.00 uur**: morgengebed met lezingendienst.
13.30 uur: Kruisweg met gezinnen
19.30 uur: Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, met samenzang

Stille zaterdag

9.00 uur: morgengebed met lezingendienst.

Paaswake

Zaterdag 31 maart in Haastrecht: 21.00 uur: Paaswake

m.m.v. het St. Caeciliakoor

in Schoonhoven om 23.30 uur de paaswake met de neokatechumenale weg

Paaszondag – verrijzenis van de Heer

Zondag 1 april **9.30 uur**: Hoogmis m.m.v. Sursum Corda.
(*er is kinderwoorddienst*)

Tweede Paasdag, onder het octaaf van Pasen

Maandag 2 april **9.30 uur**: Eucharistieviering met samenzang.



Parochienieuws

Parochiebedevaart naar Banneux

Vanuit de parochies gaan we op vrijdag 11 mei op bedevaart naar Banneux. Meldt u alvast aan!

Voor bedevaarten naar Kevelaer en Smakt vindt u achter in de kerk folders van de Haagse Bedevaarten en St. Broederschap Gouda-Kevelaer.

Geboren

Op 6 februari is Rebecca Mores geboren, dochter van Emmanuel en Miriam Mores, en zusje van Natan en Olivia. Zij wonen Burgemeester Huijbrechtstraat 130, Bergambacht. Rebecca wordt gedoopt in de paasnachtviering van de neokatechumenale weg.

Parochie St. Barnabas Haastrecht

Verhuisd: Mw. A. Verkleij-Straver is verhuisd naar Prinsenhof K.209 (Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda).

Zieken: Corrie van Vliet en, Ton Glissenaar.

Overleden

† Op 13 februari is, in de leeftijd van 81 jaar, overleden Helena Anna Catharina, Leny, Stolwijk. Op 22 februari hebben wij een avondwake voor haar gehouden. Daags erna is er in het crematorium afscheid genomen

† Op 14 februari is, in de leeftijd van 76 jaar, overleden Maria Elisabeth Antonia, Mary, de Groot – Veldhuizen. Op 21 februari hebben wij een avondwake voor haar gehouden. Daags erna is er in het crematorium afscheid genomen

† Op 15 februari is, in de leeftijd van 95 jaar, overleden Kamil Moussa Elyas (uit Stolwijk). Op 20 februari is er in de kerk van Schoonhoven afscheid van haar genomen en is zij aldaar begraven.

Parochie H. Bartholomeus Schoonhoven

Koffiedrinken na de mis doen we op zondag 8 april

Verhuisd: Mw. Bets Murck-van Elteren is verhuisd naar Slothoven (Poorthuisstraat 54, Bergambacht).

Mw. P. Overbeek-van der Heijden is verhuisd naar Prinsenhof, K 207 (Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda).

Zieken: Paola Oosterlaken, Annie Overbeek en Rieka van der Velde

Overleden † Op 27 februari, is in de leeftijd van 88 jaar, overleden Gerardus Johannes Jacobus, Gerard, van Gent. Op 5 maart hebben wij afscheid van hem genomen en hem begraven op ons kerkhof.

Jaar van het gebed

Bidden is in contact treden met God.

We kunnen het bidden vergelijken met het contact dat we opbouwen met een andere mens. Soms zijn twee mensen met elkaar in gesprek, maar de een ratelt maar door. Soms wordt er niet echt geluisterd naar elkaar, zo vol zitten mensen soms van zichzelf, van hun eigen vragen en problemen. Ook het gebed kan soms zo zijn, dat je in feite je hart uitstort bij de Heer. Hij luistert naar je met begrip en barmhartigheid. Hij begrijpt je vragen en noden. Zeg Hem maar wat je voelt en lijdt, breng het bij Hem als je je alleen en eenzaam voelt. Toch moet er nog iets meer gebeuren wil er in het gebed echt sprake zijn van wederzijds contact.

God geeft antwoord op ons bidden. Natuurlijk krijgen we dat antwoord meestal niet doordat Maria en Jezus aan ons verschijnen en ons duidelijk het antwoord op al onze vragen geeft. Meestal gaat het anders: het wordt je ingegeven; je ervaart vrede en overgave; een stukje rust en kracht om iets te dragen; of ineens wordt je zomaar iets geschonken waarom je al zo vaak gebeden hebt.

Het begint met de overtuiging: Mijn leven wordt geleid; alles heeft een bedoeling; mij wordt gegeven wat op een of andere manier het beste is voor mij. Je kunt niet bidden zonder vertrouwen en overgave. Zonder dat ben je als een dreinend kind, dat zijn zin moet hebben.

Denk aan Hem als je bidt en breng je te binnen dat Hij naar je kijkt met ogen vol liefde, met een hart vol warmte voor jou, voor u. Of kijk naar een mooi kruisbeeld, of een heilig Hart-beeld of een beeld van de goede Herder of Maria. Als er aandacht is voor Hem, dan is er sprake van echt contact.

Bidden is ongelooflijk belangrijk. Een geloof zonder gebed is dood. En als mensen veel van elkaar houden, maar niet met elkaar bidden, mist hun liefde net iets van die mooiste en meest waardevolle dimensie: dat die liefde voor elkaar een afspiegeling is van Gods liefde voor ons.

Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop



Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee ☎ 0182-382455
✉ vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
✉ info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL44 RABO 0118 5024 17	t.n.v.	R.K. Kerk
Misintenties e.d.	NL71 RABO 0361 4102 04		H. Barnabas
Restauratiefonds	NL10 RABO 0191 9790 74		Haastrecht

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
☎ 0182-382455
✉ info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL79 INGB 0001 4600 00	t.n.v.	R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.	NL10 INGB 0000 1138 15		H. Bartholomeus
Glas-in-lood	NL97 RABO 0305 4888 48		Schoonhoven

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. H. Hagenaars
Lopikerweg 42
2871 AV Schoonhoven
tel: 06 53641430